

Namens de redactie



In het eerste kwartaal van dit jaar hebben we reeds verschillende activiteiten achter de rug. 13 januari de verjaardag van ons koor, 65 jaar! 15 Januari de feestelijke brunch waar de jubilarissen Riet en Annie in de bloemetjes werden gezet. Nanny kreeg de bloemen de dag ervoor aan huis gebracht door Carla, zij was helaas verhinderd. Woensdag 8 februari de jaarlijkse ledenvergadering met het aftreden van Marjolein als voorzitter en de toetreding van 2 nieuwe bestuursleden, Eugenie en Ans.

En er staat ons dit jaar nog veel meer moois te wachten. Zie onder activiteiten. In deze nieuwsbrief legt Nick het vervolg uit van het EVTS. Heeft onze oud voorzitter Marjolein nog een stukje geschreven, een interview met Ans als voorzitter voor het eerst aan het woord, op pad met het HPT, woordje van Trudy en de jarigen. Veel leesplezier!

Marion

De voorzitter



Als kersverse nieuwe voorzitter mag ik mijn eerste bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief. Op de eerste pagina, dat is wel even wennen. Als ik de stapel nieuwsbrieven nog eens doorkijk, zie ik prachtige momenten en foto's voorbijkomen.

In de allereerste nieuwsbrief van 2008 stonden we nét voor ons 50 jarig jubileum. En nu zijn we 15 jaar verder en ligt er dankzij de projectcommissie een prachtig programma voor ons 65 jarig jubileum.

De aftrap van het jubileumjaar startte in januari met een heerlijke brunch. En voor het weekend van 10 en 11 juni zijn de plannen nu definitief vastgesteld. De projectcommissie kan het niet alleen, fijn dat er leden meedenken en hulp aanbieden om er een geslaagd weekend van te maken. Marjolein onderhoudt het contact met Frauenchor Niedererbach nog tot dan, we horen binnenkort hoeveel gasten we kunnen verwachten. Fijn om elkaar dan weer te treffen na lange tijd. Voor veel leden hereniging met bekenden en aanhalen van mooie vriendschappen. En als dit voor jou de eerste keer is dat je met ons bevriende zusterkoor kennismakt, zul je hopelijk merken hoe gezellig dat is. En vooral dat de muziek ons verbindt.

Wat betreft die muziek, daar ligt nog een behoorlijke kluit te wachten op ons. Veel nieuwe nummers met mooie arrangementen van Nick. De oefenhoek van onze website is daarbij een uitkomst, voor nieuwe leden maar ook voor oudgedienden. Of als je niet naar de repetitie kunt komen. Hoe fijn dat Nick voor ons lastige stukken per stem inzingt. Marion zet ze daarna op de app, zodat we thuis goed kunnen oefenen. Wat een service! Onze taak om er ook goed gebruik van te maken, zodat de repetities nog vlotter kunnen verlopen.

Met het nieuwe bestuur hebben we de eerste vergaderingen al gehad. Alle 6 neuzen staan dezelfde kant op en we hebben korte lijntjes naar elkaar. Dat merkten Eugenie en ik al vrij snel, toen we toegevoegd werden aan de app van het bestuur... Maar het bestuur kan alleen maar goed functioneren als ook de lijntjes met de dirigent en de leden kort zijn. Weet ons te vinden met nieuwe ideeën of zaken die je bezig houden. Samen zijn we Con Brio!

Ans

Interview met Marian Steverink



Op maandag 13 maart, het was een zachte, zonnige dag met vrij veel wind, kwam Marian op haar stoere fiets naar mij toe voor ons gesprek.

Dat liep als een trein en het scheelde niet veel of we waren nog familie van elkaar!

Bij een groot glas thee + bonbon kwamen we steeds dichterbij het doel van dit bezoek, maar er was zoveel te praten!

Marian is geboren op 22 juli 1959 in Gaanderen en daar woont ze nog steeds, nu op een mooie plek aan de Bielheimerbeek samen met Marcel Bos, die in Silvolde leraar was op basisschool "de Plakkenberg" en onze beide dochters in z'n klas heeft gehad. Marian en Marcel hebben twee zonen, Stefan en Julian, allebei inmiddels volwassen. Stefan kennen we als de zeer getalenteerde jonge pianist, die op 13-jarige leeftijd ons eigen koor al een keer heeft begeleid!

Marian heeft de lerarenopleiding voor wis- en natuurkunde gedaan en altijd in het onderwijs gewerkt, om te beginnen met een invalbaan en daarna nog op verschillende scholen, maar nu werkt ze al vanaf 1990 op de Pabo, ofwel Iselinge Hogeschool Doetinchem. Daar leert ze haar studenten hoe ze hun leerlingen het beste rekenen en wiskunde kunnen leren, met behulp van allerlei materialen.

Haar baan heet eigenlijk: didactiek voor rekenen en wiskunde en ze doet het met veel plezier en enthousiasme, zoals ze bijna met alles doet!

Muziek en zingen is, zeg maar, helemaal haar ding, ze zong bij ons al mee met de tweede uitvoering van de Carmina Burana in Amphion en had toen al heel graag bij ons koor willen blijven, maar omdat ze toen nog les gaf op de woensdagavond kon dat niet. Dat vond ze heel jammer.

Marian speelt piano in de band BeyondJazz (zie facebook) en ze hebben al 30 jaar lang elke week een muziekkavond in huis, de kinderen groeiden er mee op, want de (destijds) kleine Stefan kroop al in z'n pyjamaatje rond tussen de muzikanten en zo is het gekomen!

Maar ze heeft nog meer hobby's, nl tennissen en dat doet ze al 50 jaar!! Ook gym voor de conditie, maar die is wel goed op peil, volgens mij 😊

Marian is een groot fan van het repertoire van ons koor, ze houdt van uitdagende stukken, liever niet te makkelijk. Ze oefent veel, vooral de uitspraak van de verschillende talen, ze is tenslotte een bèta- vrouw 😊



De oefenhoek op de website vindt ze heel erg prettig en bovendien vindt ze dat alles goed geregeld is bij ons koor, compleet met commissies, heel fijn!

Ze verheugt zich op alle komende activiteiten en is zeker van plan om zich ook in te zetten als het nodig is.

Wij mogen ons als koor gelukkig prijzen met zo'n heerlijk enthousiaste vrouw in ons midden!

Dank voor je openhartige gesprek Marian!

Wilma

De dirigent



Het uitbouwen van de EVTS basis

In de vorige nieuwsbrief is uitgebreid beschreven hoe de basis van het zingen volgens de EVTS methode tot stand komt. Heel kort samengevat betreft 't het klaarzetten van je lichaam voor zowel adem als klank.

1. Goed en ontspannen rechtop staan en je middenrif met een kort 'tak' aanspannen.

(Na te kijken op

<https://www.embouchure.nl/?section=read&hoofdstuk=5¶graaf=6>)

2. Klankruimte in je mond door verhemelte aan te spannen (beet in de perzik).

Adem en klankruimte zijn zo de basis voor een goede toon.

Van daaruit kun je het zingen gaan ontwikkelen. Dit doe je door twee elementen in de zang stap voor stap te veranderen terwijl je de hierboven beschreven basis zo goed als mogelijk intact laat.

Verandering 1 betreft de toonhoogte.

Je maakt een mooie toon (steeds op O of OE) en zingt een tweede toon een stapje hoger (van va- naar -der in Vader Jacob) terwijl je heel goed controleert dat alles in de klankvorming verder gelijk blijft. Beweeg een paar keer heen en weer en check of je ademsteun continue aanwezig is.

Als dit lukt voeg je een derde toon toe (de Ja- in Vader Jacob). Speel met de drie tonen. In eerste instantie steeds in stapsgewijze opeenvolging.

Als dit goed gaat kun je sprongetjes gaan inbouwen (van va- naar Ja- en terug).

Zo kun je steeds een toon (volg gewoon de toonladder do-re-mi-fa-so-etc) toevoegen. Wees voorzichtig met de grotere sprongen. Je zult merken dat het lastiger is om dezelfde toonkwaliteit te houden als de sprongen groter worden.

Vergis je niet, met 1 zo'n oefening kun je maanden druk zijn. Ik herhaal nog maar eens. Beroemde zangers uit de tijd van Rossini kregen 1 velletje papier met 7 oefeningen en dat was het enige dat ze drie jaar lang mochten zingen!

Stap 2 gaat over het veranderen van de klinker. Daar ga ik een volgende keer dieper op in, maar je kunt beginnen met het vormen van 1 mooie toon op een O volgens onze EVTS-start. Maak van die ronde O vervolgens een A met behoud van de ronde kwaliteit van de O. Dit alles op dezelfde toonhoogte. Deze start bouwen we in de volgende nieuwsbrief weer uit.

Een laatste woord van nu oud voorzitter Marjolein



Afgelopen week was ik bij de nieuwe voorzitter Ans van Remmen van Con Brio, om de taken van de voorzitter over te dragen. Tegenwoordig is zo'n overdracht een stuk makkelijker. Alles wordt opgeslagen in de computer en zo kan een eventuele opvolger alles terugvinden. Middels de voorzittershamer heb ik het "stokje" fysiek overgedragen. Ans zal op haar manier invulling gaan geven aan haar rol als voorzitter.

We hebben gezellig bij elkaar gezeten en over van alles gesproken. Ik moet er nog wel even aan wennen, dat ik niet meer overal van op de hoogte ben en nu ook niets meer hoor via WhatsApp, mail of hoe dan ook, maar dat zal wel wennen.

Hoe ik de afgelopen 5 jaar ervaren heb, is ook al tijdens de jaarvergadering aan de orde geweest. Ik heb zin om weer lekker ontspannen te gaan zingen.

Binnenkort ga ik 1 keer in de 2 weken woensdag oppassen in Zwolle op onze kleinzoon Fijs.

Ik wens Ans heel veel succes als voorzitter, ook Eugenie, als nieuw bestuurslid en de overige bestuursleden, Marion, Addy, Trudy en Carla heel veel succes de komende jaren en speciaal dit jubileumjaar wat ook weer extra organisatie met zich mee brengt.

Nick, Julian en alle leden dank ik voor het in mij gestelde vertrouwen de afgelopen 9 jaren.

*Lieve groet,
Marjolein*

Op pad met het HerenPromotieTeam

Na een paar jaar noodgedwongen door de corona niet mee te kunnen helpen met de potgrondactie was ik er 11 maart gelukkig weer bij, ik lever hier graag een verlofdag voor in. Voorgaande jaren ging ik met Frank rond, nu werd ik ingedeeld bij Everhard en Marc (Leuverink). Ik kreeg de eer om voor in te zitten en fungeerde als navigator. Als postbode "weet" je natuurlijk overal de weg. Op een paar kleine foutjes na verliep het als een trein. Ook was ik verantwoordelijk voor de betalingen. 1 x viel me de box met het geld op de grond, gelukkig de deksel zat er goed op! 6 Auto's reden rond. In totaal zo'n 18 mensen die meehielpen. En ook voor de inwendige mens werd goed gezorgd, voorbereid door Mayke en Loes verleende assistentie om ieder van koffie/thee soep, broodjes en later nog een warm/koud buffet te voorzien. Ik kan niet anders zeggen dan **CHAPEAU HPT!** Volgend jaar hoop ik wederom van de partij te zijn!



Marion

Afscheid voorzitter Marjolein door Trudy op de Algemene Ledenvergadering

Lieve Marjolein,

Laat ik bij het begin beginnen: ik, wij, vinden het heel jammer dat je stopt als voorzitter van het bestuur van ons koor, Con Brio. Maar, we begrijpen het wel, ik in ieder geval.

Het is iets waar je je ei in kwijt kunt, je draagt je steentje bij in het verenigings-vrijwilligerswerk,

iemand moet het doen en zo meer. Het heeft veel leuke kanten, je organiseert allerlei leuke zaken, en Con Brio is een gezellige club waar veel enthousiaste leden meehelpen een gezonde vereniging in stand te houden.

Het heeft ook z'n moeilijke kanten. Zo was daar de coronapandemie die ook bij onze vereniging tot zorgen heeft geleid, en helaas ook tot het niet te voorkomen vertrek van een aantal leden.

We hebben ons, met jou voorop, hier doorheen geslagen en zijn weer op de goede weg. Daarnaast zijn minder leuke kanten aan zo'n functie en die gaan op een gegeven moment tellen – en dan is het een goed moment om te stoppen.

Je bent al secretaris geweest van 1991 tot 1994 en 20 jaar later weer als secretaris in het bestuur gekomen, waarna je in 2018 het stokje overnam van Dorien; je werd onze nieuwe voorzitter. Je hebt hier op je eigen bescheiden maar bijzonder prettige manier invulling aan gegeven; geen vrouw van grote woorden maar altijd to the point en zeer betrokken.

We hebben het nodige leed gehad: Gerrie te Pas overleed in 2018, Lucy in 2019 en Carola in Coronatijd, vorig jaar. In 2022 leed je een kostbaar persoonlijk verlies: je zus. Dit viel allemaal niet mee en ik heb bewondering voor hoe je bij Gerrie en Lucie het woord voerde namens ons allen. Ook omdat 'het woord voeren' nou niet bepaald jouw ding is! Je hebt je op deze taken steeds goed voorbereid en daarmee je zegje gedaan; ik heb daar veel waardering voor, ook omdat ik denk te weten welke moeite je dit gekost heeft. Dus Marjolein, we gaan je missen! Gelukkig niet als koorlid, en gelukkig hebben Ans en Eugenie zich bereid getoond bestuurstaken op te gaan pakken, daar zijn we heel blij mee.

Jou willen we graag bedanken voor alle moeite, medeleven, inzet en wat al niet meer gedurende de afgelopen zes jaar. Als kleine blijk van waardering een cadeau van Klei en Kunst van De Elver; ik hoop dat je het leuk vindt. En natuurlijk een bloemetje!



Activiteiten 2023

*woensdag 5 april optreden in de Debbeshoek.

* Zaterdag 13 mei geraniumactie.

*10 en 11 Juni een weekend samen met het koor uit Niedererbach. Op zaterdag 2 workshops. Aan het eind van de dag een klein concert en 's avonds onder het genot van een drankje, de vriendschapsbanden aanhalen. Op zondagmorgen nog een gezellig samenzijn.

*2 juli zomerconcert i.s.m. harmonie Terborgh

*5 juli afsluiting seizoen 2022-2023

Activiteiten 2024

*Zaterdag 13 januari: 65 jaar Con Brio, jubileumconcert. Met medewerking van soliste Laura van Kaam, Julian en Jelmer Simmes, het IPK koor en Yvon Taken. Het concert zal plaatsvinden in de Georgiuskerk te Terborg.

De jarigen van

MAART

13 Marleen
19 Addy Rexwinkel
19 Eugenie Tiemessen
21 Anita Haccou
21 Yvonne Heitink



APRIL

04 Esther ten Have
10 Lia Lamers
22 Julian Simmes

MEI

12 Manuela Sutmuller
18 Wilhelmiën Reijers
21 Nicôle Leijzer
28 Annie Leijzer
28 Diny Bus

JUNI

05 Fredy te Boekhorst
10 Helena Boellen
12 Carla Aaldering
19 Gonny Pastoor (gastvrouw)
19 Marijke Leijzer



JULI

09 Loes Bus
22 Stephanie v/d Heijden (gastvrouw)
22 Marian Steverink
24 Ans van Remmen



AUGUSTUS

05 Mariet Jansen
10 Frank Aaldering (HPT)
17 Janny Leijzer (erelid)
30 Trudy Leuverink